

Den skumma mannen

På kvällen efter Noras födelsedagskalas gick Astrid och Nora hem till Astrid med Noras hund Paff.

Plötsligt såg Nora en skum man med en svart halsduk, bruna skor, en grönblå hatt och en grå regnkappa på sig som sprang ut från guldsmeden så snabbt han kunde. Han sprang så långt ner på den trånga gatan som han kunde. Paff slingrade sig ur kopplet och sprang efter mannen ut med gatorna som var helt tomma. Mannen sprang förbi den ödsliga, mörka skogen med Paff efter sig.

Paff skällde, då kom en blek och sömning dam ut och förstod vad som hade hänt och ringde polisen som sa att de skulle komma lite senare. Astrid och Nora letade och letade men de hittade varken Paff eller den skumma mannen. Längst ner på gatan hörde Astrid Paff morra på något eller någon.

Otåligt följde de det dova ljudet och när de kom fram såg de att Paff hade stängt in den skumma mannen i en återvändsgränd och morrade för att inte mannen skulle smita. Det var dystert och skuggigt så det var en ganska bra plats att gömma sig på men med en så fantastiskt bra nos som Paff hade så kunde han inte komma undan. Även om Paff var så duktig så kunde de inte hålla kvar tjuven så länge till så det var upp till poliserna nu.

Långt bort hörde de ett tjutande ljud som blev starkare och starkare. Polisen hade kommit och då kopplade de Paff igen och polisen fick göra sitt jobb. Poliserna var nöjda att de hade hållit kvar tjuven så länge men då sa de att allt var Paffs förtjänst. En av poliserna sa att de hade försökt fånga den här mannen länge men inte kunnat för han hade slunkit undan varje gång. Efter gick de hem till Astrid och åt tacos, tårta och hade kuddkrig. Nästa dag i skolan fick de berätta vad som hade hänt för alla hade läst tidningen som det fanns en bild på dem i.

