

# Tjuven

*David och hans bror Tim var på stranden det är varmt ute och det är sommarlov.*

David och Tim är på väg hem när de träffar på en kille på gatan som har svarta mjuka byxor med stora hål på båda knäna, en t-shirt som är smutsig, brunt långt hår ungefär till öronen och väldigt smal. Han frågade vart vi skulle gå, men vi svarade inte, vi bara fortsatte fram. Det vi inte visste var att den konstiga mannen på gatan följde oss hem. När vi kom fram till vårt hem så var mannen vid dörren. Vi blev stela av skräck. Hur kom du hit före oss du visste väl inte var vi bor? Mannen nickade bara och sen sa han hej. David och Tim kände håren resa sig i nacken. De stod där en stund och tillslut så sprang David och Tim in i huset och skrek efter deras mamma som hette Anna.

Hon har

långt brunt hår blåa ögon och hon har alltid jeans. Tim är väldigt lik sin mamma med brunt hår och är väldigt ordningsam. David är tvärtemot. David är blond och är mer lik sin pappa Tom. Tom är pappan i familjen och han är också blond. Mamma kom springandes till David och Tim. Hon frågade vad som hade hänt. Tim och David berättade att de träffade en skum man på gatan på väg hem. Mamma sa att det säkert inte är något fara ni kan gå och bada igen om ni vill sa mamma. men Tim och David sa nej. De gick up på rummet och pratade om mannen. Sedan somnade de och vaknade nästa morgon. Då vaknade dom klockan sex på morgonen av en stor duns i källaren. Alla i familjen hoppade panikslaget upp ur sängen. David och Tim trodde att det var den konstiga mannen. Mamma och pappa gick ner och allt de såg var en ekorre som hade råkat kasta ner en stor låda med alla dyrbara saker men ingenting hade gått sönder.

David och Tim hade låst dörren på sitt rum. Men när mamma och pappa sa att det är lugnt så öppnade de dörren igen. De gick ner för den vita trappan och till mamma och pappa som var i köket. Bredvid spisen så har de ett fönster. Och där så såg Tim en smal man med hår till öronen svart mjukisbyxor. Mannen tittade på Tim. Först trodde Tim att det var den skumma mannen på gatan. Men det var en annan kille tänkte Tim som såg likadan ut som den konstiga

mannen. Sen kom David ner och mamma stod och lagade bröd. Pappa dukade fram frukosten på bordet. David och Tim satte sig i den svarta soffan gjord av skin och kollade på TV4 nyheterna. De sa att en man med svarta mjukisbyxor och svart skin jacka med en trasig t-shirt under och som hade svart hår som var litet kortare än till öronen. David och Tim blev stela av skräck, han såg likadan ut som mannen på gatan förutom skin jackan. Så de tänkte att den mannen inte skulle kunna ha råd med en sådan svart fin skinnjacka.

Det är varmt ute idag säger mamma vill ni inte ut och bada det kommer ni inte kunna göra imorgon, det är skola då. Tim och David är rika och därför går de i en privat skola. Kan vi skipa skolan imorgon vi har ju privat skola snälla. Mamma och pappa skakade på huvudet samtidigt och sa nej! Dagen gick och när det var kväll var det jätte fin solnedgång det var orange, gul och rosa. Mamma frågade om vi inte ville bada fast den skumma mannen var där. Tim och David sa okej det är ju så fint ute. Sen gick de ut och badade. På vägen dit så spanade de efter den skumma mannen men de såg inte han. Sen badade de och de glömde helt bort att den skumma mannen fanns i närheten. Men på vägen hem såg de den skumma mannen. Tim frågade vad han heter och mannen svarade Petter. Han sa att vi va illa ute. Han sa det är synd att vara rik och log mot David och Tim. Vad menar du med det sa David? Petter svarade man kan få många inbrott va försiktiga och sen gav han David ett kort som det stod inbrotts säkerhet det var ett larm system som man kunde köpa till sitt hus. David och Tim sprang hem och sa allt som hade hänt. Mamma tyckte det var ett bra idé att köpa alarm till huset men det tycker inte David för att han är en främmande man. Mamma ringde numret som var 03564380. Då svarade en man med riktigt mörk röst. Mannen som svarade heter Pelle. Och han sa att de kommer imorgon. Sen åt de mat som pappa har lagat och det blev ungs stekt lax med potatis och knäckebröd. De åt och sen så somnade de framför tven hela natten. När de vaknade så var tven borta. Pappa började att ringa polisen. Polisen kom och sökte runt i huset efter spår och DNA som hårstrån och saliv eller något annat. När de hade letat en timme hade de fortfarande inte hittat någonting om tjuven. Polisen sa att det har lite viktigare brott som till exempel en kille som springer runt i kalsonger och hotade folk. Klockan blev ett på dan och mamma stod och väntade på varorna men de hade inte kommit på

en halvtimme. Var är de? sa mamma. De gav upp och sa kan vi inte titta på tve. Sen kom David på att den är stulen. De gick och badade med mamma och pappa för att de inte vågade bada själva. De badade i fyra timmar och kom hem klockan sex och mamma stelbenta sig och började laga maten idag blev de stuvade makaroner med hemmagjord biff. De somnade sedan och sen vaknade de klockan ett på natten. Det lät som om någon plingade på pling klockan mamma gick ner och öppnade dörren och där stod försäljaren och ville sälja larmsystemet. Mannen var mörkhyad, ett ärr under ögat och blont hår. Mamma köpte prylarna och gick och la sig. Mamma var så trött att hon glömde låsa dörren. När familjen vaknade var soffan borta. Pappa gick ner i källaren men han fick inte upp dörren. Efter hela familjens hjälp fick de upp dörren och de gick ner och där såg de att soffan var. Det var konstigt går någon i sömnen eller hur kom den dit. Tim pekade och sa, titta där. En man hade öppnat dörren och sprang. Pappa, Tim, David och mamma sprang efter honom. Pappa hade tofflor och de andra var barfota. Mannen kom ifrån pappan och barnen. Men David han ta kort på mannen och skickade in de till polisen. Polisen såg någonting som stack ut ur tjuvens jacka när de somnade in och det var ett nyckelkort som gick till ett hotellrum. Och det finns bara ett hotell i närheten. Polisen gick dit och kolade igenom alla rum. Men hittade inte honom. De visste inte vad de skulle göra. Så de gick till David och Tim och sa att de finns ingenting de kunde göra och att de har andra viktig brott att ta hand om. Tim, David, Anna och Tom ville aldrig lämna huset igen. Men du kom David på att de kan köpa massor av övervakning. Vi kan köpa staket, ett super stort kassaskåp, massor av kameror och vapen, sa Tim. Nej vi kan inte köpa vapen det får man inte ha har i hemmen, sa Anna. Efter som David kan lite om datorer så gick han upp på sitt rum tog fram bilden på mannen somade in lite mer på nyckelkortet och såg vilket hotell det var han bodde på man såg lite dåligt men han tyckte det stod Markus hotell och det var ett femstjärnigt hotell. David sprang ner för den stora vita trappen och snubblade och tappade datorn och den gick sönder med en stor smäll och det gjorde även alla bevis också. David skrek nej vad ska jag göra nu alla bevis är helt borta. Nej de är de inte sa Tim. David blev förvånad för han visste inte att Tim kunde någonting om datorer och elektronik. Vad menar du frågade David. Allt finns i ett USP-minne. Jag laddade ner alla dina

filler igår natt när du sov. Tack! Skrek David i glädja. Nu behöver vi bara en ny dator snart sa Tim. Det fixar jag, hoppa in i bilen sa mamma med glädje. Varför är du så glad frågade Tim. Då sa pappa att mamma har varit gammal rally förare. VA!!!!!! Skrek båda i munnen på varandra. Ja in i bilen nu sa mamma. Alla sprang snabbt in i bilen. Och mamma körde som en galning till Elon. Det brukar ta tio minuter men vi kom dit på tre minuter nu. När vi var inne på Elon köpte de världens bästa dator. På vägen hem så blev det en bil jakt mamma vs tjuven som tog vår soffa och tv. Han körde i en Volvo och mamma körde i en Audi. Men tjuven va också snabb. Sen såg mamma tjuvens ansikte och såg att de var mammas gamla fiende. Mamma förklarade att den mannen som sitter där i är en man mamma slog i os. Och nu måste han vilja hämnas med döden själv. mamma bad Tim att ringa polisen men Tim hade glömt sin mobil hemma. David och pappa hade också glömt. Mamma var den enda som hade en mobil med sig. Mamma började köra med knäna. Tom och David tappade hakan. Mamma ringde polisen och sa att det men polisen svarade inte. Mamma gjorde en snygg sladd in på parkeringen alla hoppade ut ur bilen och in i huset. mamma ringde polisen men polisen svarade fortfarande inte för att tjuven hade kastat in en rökbomber i polisstationen så polisen var tvungen att utrymma stället. Tjuven var vid huset och tog up en pistol. Hela familjen sprang till skyddsrummet. Men där finns det ingen teckning så de skulle aldrig kunna ringa polisen. Ingen i familjen vist vad de skulle göra. Tim sa tyst jag hör något alla i rummet blev tysta de lysande en stund de hörde inget. David frågade mamma vad vi skulle göra. Mamma sa jag vet inte. Sen hörde de en stor hög, duns från övervåningen alla hopade till av rädsla. Vad var de mamma sa Tim, mamma sa jag vet inte. Vi måste ut här i från och kontakta polisen men hur då? sa David. Vi kan ju öppna dörren. Men tjuven har ju en pistol. Men vi har en AK47 sa pappa. Jag har en lucka i vägen. Så om jag trycker på den röda knappen kommer den. Pappa gjorde det. Alla sprang ut och ställde sig i en ring. Tim stod i mitten och ringde polisen. Polisen kom och man hörde massor av ljud. Efter några sekunder hörde vi en man som sa kom det är lugnt. När vi gick upp såg vi en polis som höll tjuven i handen. Sen levde de lyckliga i alla sina dagar.